

EMILY'S SOPPKÖK i CAPE



Utanför en skola i en liten ort nära Cape Town, satt en gång för några år sedan en äldre kvinna och tittade på barnen som kom och gick till skolan, morgon och eftermiddag. Hon såg att många av barnen gick hungriga till skolan på morgonen och ännu hungrigare därifrån på eftermiddagen. Hon pratade med dem.

Med den lilla pension som hon hade, ca 500 kronor i månaden, började hon laga mat åt barnen. Ryktet spred sig och fler personer i området började ge pengar till kvinnan så att hon kunde laga mer mat åt fler barn.

Kvinnan dog tyvärr för några år sedan, men hennes dotter Emily (på bilden ovan) har fortsatt med sin mammas fantastiska gärning. Hon pratar med så många hon kan om soppköket, samlar pengar för att dagligen få ihop till mat och gas till spisen och lagar mat till barnen.

Nyligen har Emily startat en förskola till barnen efter att hon avslutat en förskoleutbildning så nu kan hon även ta hand om de allra minsta barnen.

En väninna till Gunilla Rommerskirchen som heter Ann-Mari von Bergmann (en svenska som bor i Sydafrika sedan 1974) bor i närheten och hjälper nu soppköket med att varje tisdag handla in mat och gas och köra det till soppköket. Det är till henne vi ger våra insamlade pengar för inköpen och då vet vi att 100% av dem verkligen kommer barnen till godo.

Tack vare Emily och Ann-Mari kan skolbarnen få ordentlig mat varje dag så att de orkar lära sig allt det som behövs för att komma vidare i skolan och i livet.

Tack var Emily får småbarnen fantastisk stimulans och hjälp i sin utveckling redan innan de börjar skolan.

